

Ik zal zijn naam met eerbied noemen
nu hij neerdaald in zijn graf
en z'n goedheid eeuwig roemen
die ons zulk een vader gaf.

†

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert MAES

geboren te Zegelsem op 5 september 1911
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 4 mei 1987.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

- Lid van K.B.G. Zegelsem.
- Lid van de oud-strijdersbond Opbrakel.

Al is vader gestorven, toch weten wij dat hij leeft bij onze Hemelse Vader, die we danken omdat hij ons zo een goede vader heeft geschonken.

Robert was een eenvoudig en goed man, zijn leven is geweest; werken en zorgen voor zijn gezin. Met moeder heeft hij de grondslag gelegd van « geloof en geluk ». Bij hem mochten we aanvoelen: er is zo weinig nodig om een gelukkig mens te zijn.

Hij woonde op de Kuipersweg, in zijn eenvoudig huisje, in zijn zetel was hij een koning te rijk. Onbezet staat nu de zetel in de voorkamer, vader is er niet meer. Wat al gemengde gevoelens van droefheid en dankbaarheid vervullen vandaag ons hart.

Heer, wij danken U om het leven van deze man onder ons, want hij was een schoon man, eenvoudig, rechtvaardig en rechtschapen, een geliefd echtgenoot en vader, een diepgelovig en vroom man, een voorbeeldig parochiaan, zolang het kon op post in de zondagmis.

Zijn spoedig heengaan is wel onverwachts, maar niet onvoorbereid. Hij kende het woord van de Heer: « Wees waakzaam ». Met Pasen was hij zo tevreden met de Hoogdag.

Beste echtgenoot, wij waren samen één om alles te dragen, niets was u teveel, overgroot was uw genegenheid. Heb dank.

Mijn kinderen en kleinkind Rudy, die mijn vreugde en mijn trots waart, volg mijn voorbeeld na.

Goede familie, geburen en vele vrienden, het leven heeft zijn moeilijkheden, maar wat kunnen lasten lichter worden door mekaar gaarne te zien.

Aan alles geen vaarwel, maar tot weerzien bij Hem bij wie alle leven begint.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

H. Jozef, patroon der stervenden,
bid voor mij.

Voor uw diep medeleven en gebeden,
bedanken u:

Mevrouw Hélène Mannyt,

Dhr. en Mevr. Clement en Godelieve
Maes-De Roeck en zoon Rudy,

de families Maes-Mannyt, De Clercq-Maes.

Namis: in de parochiekerk van Zegelsem
op zondag 31 mei 1987 om 9.30 uur.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel