

Midden in zijn werk en leven, riep hem de Heer.



**Heden is van ons heengegaan ten eeuwigen leven.**

DE HEER

**Roger, Cyriel MAES**

echtgenoot van Mevrouw

**Yvonne VAN DE WATTIJNE,**

geboren te Opbrakel op 18 december 1925  
en er kristelijk overleden op 11 juni 1978,  
bediend door de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Elk leven wordt vroeg of laat getekend door ziekte, beproeving en dood. Ieder sterven laat een leemte na en onderstreept het betrekkelijke van ieder streven hier op aarde.

De dierbare overledene Roger, die zo vroegtijdig en onverwachts is heengegaan, was een eenvoudig, diepgelovig en ijverig man, die in het eenvoudig landelijk leven en op het werk zijn liefde en vreugde vond. Een mooi gezin heeft hij opgebouwd in het bewustzijn dat door zijn onvermoeibare ijver, toewijding en werkzaamheid, voor ieder van hen een schone toekomst openlag.

Zijn leven was een geven - een onophoudelijk bezig zijn met duizend en één kleine dingen, zowel thuis als op het werk, in dienst van de anderen, wat juist het leven zo boeiend maakt. Hij was een dankbaar

mens, vol genegenheid en liefde voor zijn dierbare echtgenote en kinderen. Op het werk was hij geëerd en gewaardeerd door makkers en patroon.

Helaas, in de bloei van zijn mannenjaren komt een kink in de kabel : een zware beproeving brengt bittere teleurstelling in zijn schoon gezin. Hij werd ziek en niemand kon hem helpen ; noch de toegewijde liefde van zijn echtgenote, noch de wetenschap, die het beste beproefde, noch het gebed in nood.

Dierbare echtgenote en mijn lieve kinderen, U allen had ik op het oog als ik mij in dit korte leven zo rusteloos inspande en mij te weer stelde. Yvonne, mijn dank voor uw liefde en onwankelbare trouw. U mijn kinderen laat ik de taak over, na mijn heengaan, uw goede moeder meer dan ooit te steunen en gaarne te zien. Blijft met mij verbonden door uw gebed.

Beminde familieleden, buren en vrienden, mijn dank om uw medeleven en sympathie mij betoond bij deze onherstelbare beproeving. God zegene en beware U allen.

**Namis : zondag 2 juli om 10 uur.**

De families MAES, VAN DE WALLE,  
VAN DE WATTIJNE, ROELAND,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelname in de rouw die hen treft.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel