

Christus, in het uur van scheiden.  
Moge Uw Moeder mij geleiden  
Tot de palm der zegepraal. (Stabat Mater)



## Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

**VICTOR MAES**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA GYSELINCK**

geboren te Vloesberg de 15 Juli 1887.  
en schielijk overleden te Oprakel de 8 Mei 1951.  
oantvangen hebbende het H. Oliesel in extremis.  
Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart, van  
de Xaverianengenootschap en andere godvruchtige  
genootschappen.



De Dierbare overledene was een rechtvaardig man. Zijn leven heeft steeds de stempel gedragen van die grote deugd welke hem de kracht gegeven heeft om alle beproevingen van het leven te doorstaan. Hij had ieders hart gewonnen door zijn schoon karakter en vooral door de liefde en de vaderlijke bezorgdheid, die hij voor zijn omgeving over had. Hij had zijn christen geloof en zijn godsdienst lief ; hij beoefende deze vooral door een oprecht christelijk leven ; hij was een voorbeeldige echtgenoot, een brave verkleefde vader, vol zorg, werkzaamheid en toewijding voor zijn huisgezin.

Dierbare echtgenote, zo onverwacht werd ik aan uw liefde ontrukkt en zo pijnlijk valt

dit afscheid... Ik dank U voor uw dapper gedrag en liefdevolle zorgen. Vreugde, last en leed hebben we samen gedeeld, gaarne had ik nog enkele jaren bij u gebleven maar O L. Heer heeft er anders over beschikt.

Geliefde Kinderen en Kleinkind, bemind elkander ; beschermt uw goede moeder en vergeet mij niet, noch de voorbeelden die ik u gaf.

En gij, mijn beminde familieleden en vrienden, wees mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Mevrouw Victor MAES, geboren Maria  
GYSELINCK ;

Mijnheer Michel MAES ;

Mijnheer en Mevrouw Albert SADONES-  
MAES en dochter Nicole ;

De familiën MAES, DE VOS, GYSE-  
LINCK, WASTEELS ;

Bedanken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.