

Liefde en leed, leven en sterven, 't komt al van
God. Eccl. XXXVII

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer François MAESFRANCK

weduwnaar van

Mevrouw Leopoldine COSYNS

geboren te Overboelare den 12 Juli 1867 en er over-
leden den 15 Mei 1946.

gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Wees altijd gereed en leef zoodanig dat de dood
U nimmer onvoorbereid aantreffe.

Gelukkig de mensch die in het uur des doods in
een volledige overeenstemming is met den wil des
Heeren : De beste bereiding tot een goede dood is
een deugdzzaam leven.

Na een werkzaam en beproefd leven heeft hij
dan ook een gezegenden ouden dag mogen genie-
ten.

Duurbare kinderen, heb dank voor uw zorgen mij
gedurende mijn laatste levensjoren verleend : de
goede God zal het U vergelden. Ik verlaat U om bij
moeder te gaan die ons in de eeuwigheid is voorge-
gaan en waar wij elkander eens hopen weer te
zien.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Uitg. Edg. De Croo, Koster, Overboelare

De familiën Maesfranck, Cosyns, De Lauw en
Lequeu

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijk rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mijnheer François MAESFRANCK

danken U van harte.