



Gedenk in uw gebed de ziel van

MEVROUW

Valentine Maesschalck

**Weduwe van de Heer
Cyril DE BOSSCHERE**

Geboren te Heldergem op 24 november 1899 en godvruchtig overleden in St.-Bernardusrustoord te Bassevelde op 2 oktober 1982, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Een goede indoor christelijke moeder is van ons heengegaan. In haar standvastige trouw, haar vriendelijke genegenheid, haar ijverige zorg, maakte ze al de jaren van haar leven, van haar huis een thuis, voor heel haar gezin.

Haar dienstbaarheid en toewijding, haar meeleven met haar medemensen, vormden een kroon van christelijke naastenliefde, naar het evenbeeld van Gods moeder.

Zoals ook Zij, heeft zij in dagen van tegenspoed, lijden en beproevingen, met grenzeloze eenvoud en verduldigheid haar kruis op haar levenspad gedragen.

Moeder we danken de Heer om het leven dat gij ons hebt gegeven; om het geloof dat gij ons hebt voorgeleefd, voor uw blijde levensmoed en voor uw grote liefde en toewijding voor uw groot gezin.

Dierbare kinderen en kleinkinderen heb elkan-
der lief. Wees goed voor elkander. Bewandel de
weg die ik u ben voorgegaan en hou mijn ge-
dachtenis in ere.

Voor uw blijken van christelijke deelneming dan-
ken U :

De families

MAESSCHALCK,

TEMMERMAN,

DE BOSSCHERE en

VAN DEN BOSSCHE.

Drukk. De Toren, Peperstr. 37, Herzele
Uitg. M. Galle, Tolstraat, Steenhuize