



*Vreedzaam en eenvoudig leven.
Elk ende het zijne geven
geeft rust en rijke zegen.*

Gedenk in uw gebed
en bewaar in uw herinnering

mevrouw

MARIA MAGERMAN

weduwe van de heer
Robert VAN RYCKEGHEM

geboren te Zottegem op 9 maart 1914
en thuis overleden te Zegelsem
op 24 juni 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

De families Magerman, Van Ryckeghem,
Goeman en Van De Velde danken u voor
uw medeleven.

Twee jaar na vader is nu ook moeder opgenomen in
de Hemelse Vrede.

Zij had een schone ouderdom bereikt en toch kwam
de dood nog vrij onverwachts. De grootheid en de
trouw van een mensenleven liggen niet in woorden,
maar wel in daden van geduld, opoffering, liefde en
oprechte genegenheid. Als kristenen halen we hiertoe
de moed en het inzicht door ons geloof in God en in
verbondenheid met onze medemensen. Ze is van ons
heengegaan, zoals zij geleefd heeft, in alle eenvoud,
ze wilde niemand tot last zijn, zonder veel lijden, ze
bezat de zekerheid van mensen die tevreden terug-
blikken over een hard leven, van werken en zorgen,
ook voor haar man, waar ze zo veel dagen en nachten
samen met de kinderen voor leefde en heeft gezorgd.

Deze brave vrouw zal zeker voor God mogen getui-
gen:

"Ik heb in eenvoud van mijn hart geleefd en met de
Heer gebeden en me ingezet voor de mijnen."

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, gij weet hoe ik van u hield, hoe bekommerd en
hoe fier ik was om u, hoe ik meeleeftde met uw
betrachtingen en idealen. Moogt gij volharden en veel
goeds volbrengen in het leven. Dank voor uw gene-
genheid, uw oppas. Hoe blij was ik bij u allen. Familie
en vrienden, dank voor uw vriendschap.

Onze-Lieve-Vrouw, hemelse moeder wiens naam ik
droeg, wees onze voorspraak.

H. Antonius, op u vertrouwdde ik, wees gij mijn voor-
spraak.