

Voorwaar Ik zeg U: wie gelooft heeft het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

POLYDOOR MAGHERMAN

Weduwnaar van wijlen Mevrouwen

ZOË BOCKSTAELE, ROMANIE DE MULDER
EN ODILE GILLIS

Geboren te Balem te 18 september 1870 en godvruchtig overleden te Oosterzele te 6 november 1960. Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Een man is van ons heengegaan, wiens herinnering bij velen zal blijven voortleven om zijn gulle omgang met zijn medemens. Zijn hoge ouderdom had zijn blijmoedigheid en levenslust niet aangetast want steeds bracht hij vreugde in zijn omgeving.

Zijn leven was geheel ingesteld op het welzijn van de zijnen. Door taai werkkracht en volgehouden inspanning kon hij zijn gezin groot brengen in eer en deugd. Vele jaren mocht hij met fierheid getuige zijn van de welvaart van zijn kinderen en kleinkinderen. Bij de zorg om het stoffelijk welzijn vergat hij nochtans niet dat een ereplicht hem met God verbond. Hij was immers een diep kristelijk man, vast in zijn geloof en trouw aan de heilige Wil van God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, moge God U lonen om de grote liefde waarmee gij mij hebt omringd. Troost u, want uit de aardse ellende ben ik opgegaan naar hemelse vreugde. Blijft mij indachtig in Uw gebed, ik zal uw voorspreker zijn bij de Heer opdat wij elkaar mogen terugzien in zijn Rijk. Familieleden en vrienden gedenkt mij in uw gebeden.

Heer in uw handen beveel ik mijn geest.

Mijnheer en Mevrouw Theodnuul Magherman-Baecke,
Mevrouw Weduwe Georges Vermeulen-Magherman, kinderen en
kleinkinderen.

Mijnheer en Mevrouw Robert Magherman-De Sutter en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Baziel Magherman-Van Steenberghe & kinderen
Mijnheer en Mevrouw Georges Hofman-Magherman,
Mijnheer en Mevrouw Jules De Neve-Magherman en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Hubert Verleyen-Magherman en kinderen.

De familieën Magherman, Van Herzele, Bockstaele,
De Mulder en Gillis.

BEDANKEN.

Uitg. J. Hofman