



Dankbare herinnering aan

de heer

ADRIEN MAGINET

echtgenoot van mevrouw
Simonne Coessens

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 23 september 1938 en godvruchtig
overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 28 november 1993,
na het Sakrament der zieken
te hebben ontvangen.

De families Maginet, Coessens, Warké
en Tavernier danken
voor de blijken van deelneming.

Vader, met angst en droefheid voelden we uw
heengaan naderen. Reeds vele vele jaren onder-
mijnde de ziekte uw gestel, maar telkens kon de
wetenschap en vooral uw taaie moed uw leven wat
draaglijker maken tot vandaag...

Tot op het einde heb je je moedig gedragen.
Moge je nu in vrede rusten, ver van alle pijn.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik
weet het, het afscheid valt jullie zwaar, maar wees
steeds lief en verdraagzaam voor elkaar, tot we el-
kaar weerzien in de hemel.

Heer God, na een leven vol zorg en lijden, leg ik
nu mijn eeuwig leven in uw handen. Neem mij op
in de vreugde van uw vaderhuis!