

Het leven is als een rook, die door den wind wordt
opgenomen en weggedreven.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EDMOND MAGINET

Weduwaar in het eerste huwelijk van

Mevrouw ELISA VAN LIEFDE

Echtgenoot van Mevrouw

IDA VAN HECKE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove den 4 Januari 1876
en na eene kortstondige ziekte overleden te
Geeraardsbergen, den 22 Juni 1944.
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

O God ! Hoe zwaar en onherstelbaar treffen soms
uwe slagen en hoe brengen zij diepe wonden van groot
droefheid in onze harten, maar onderworpen aan
uw H.Wil, buigen wij het hoofd en zwijgen....

Heer, Gij rukt mij uit een midden van geliefde we-
zens, maar steunend op uw allerhoogste wijsheid, aan-
vaard ik met gelatenheid de beslissing welke Gij voor
mij hebt toegewezen.

Na 'n kortstondige ziekte, waarin hij niet te zeggen
pijnen doorstond, is hij heengegaan nog in volle levens-
bloei. Gansch zijn leven heeft hij voor zijn talrijk gezin
steeds een werklust aan den dag gelegd om hen wel-
stand te bezorgen, en door zijne eerlijke en rechtschapen
handelingen had hij de achting en de genegenheid
verworven van allen die hem kenden. Hij telde niets
dan vrienden....

Geliefde echtgenoote, duurzame kinderen en kleinkin-
deren, ik weet het : de scheiding is hard, ik had langer
in uw midden willen blijven voor uw geluk en voor uw
welvaart. Troost en droog uw tranen en leeft voort in
de herinnering aan de vervlogen gelukkige jaren.

En gij, mijne kinderen, troost uwe moeder in deze
smartelijke uren van scheiding.

Bemide familieleden, vrienden en kennissen, blijf
mijn aandenken trouw en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, wees mij genadig !

De familiën MAGINET,
VAN HECKE,
VAN LIEFDE.
MACHTELINCKX,
WALLEZ,

zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden bij
het afsterven van hun teerbemide
echtgenoot, vader, schoonvader,
grootvader, broeder, schoonbroe-
der, nonkel en bloedverwant,

DANKEN U.

Druk. Lossez, Gaffelstraat, 45, Geeraardsb.