

Van kindsbeen al getrouw  
aan recht en plicht en zeden  
in weinig goeds voldaan,  
met klein gewin tevreden.

+

In uw gebeden wordt aanbevolen

de ziel van Mevrouw

**EMMA MAGINET**

weduwe van Mijnheer

**Gustaaf VERNIERS**

geboren te St Maria-Oudenhove de 1 juni 1883  
en er godvruchtig overleden de 10 november 1961  
voorzien v/d laatste H. Sakramenten v/d stervenden.

„De moeder" is heengegaan. - Ja, dat was ze „de moeder", ongekunsteld, echt en waar; de moeder, die het leven gaf aan haar gezin en het leven gaf om haar gezin.

Goedheid paarde zij aan sterkte; zij diende in liefde, ze leidde in kracht; zij hield van haar man en haar kinderen en stond naast hen tot steun van hun leven en werken.

Zij was een opgeruimde geest en bezat de gave van humor, die de omgang met haar zo aangenaam maakte. Stil, zoals ze steeds geweest is, heeft ze het tijdelijke met 'teeuwige verwisseld. Niettegenstaande ze veel leed, kwam er geen klacht over haar lippen. Zij verheerlijkte God door haar voorbeeldig leven.

Met veel liefde en bekommernis is zij verzorgd geworden. Ongetwijfeld heeft zij haar dank daarvoor bij God reeds laten omzetten in een versterkende zegen voor hen die haar zo liefdevol omringden.

Nu ze gestorven is, vraagt zij nog één ding namelijk, dat men veel voor haar zielerust zou bidden, opdat God haar genadig moge zijn en haar barmhartig beoordelen.

Dat zij ruste in vrede.

+

De familiën VERNIERS, MAGINET,

VAN DAELE en MACHTELINCKX

zeer ontroerd door uw blijken van deelneming,  
DANKEN U van harte

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.