

Stil hebben wij deze nacht gebeden,  
gevraagd waarom gij zijt vergleden  
eer wij de kans kregen  
één lange nacht nog met u in tederheid  
te spreken.

Over uw gesloten graf  
kleurt herfst het groene lover.  
Nu bidden wij om stille voort te doen,  
het vele werk, waarin gij ons steeds  
het voorbeeld gaf.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Irène MAGINET**

**echtgenote van de Heer Cyriel GOESSENS,**

geboren te St.-Maria-Oudenhove  
op 2 november 1919 en er in huiselijke kring  
overleden op 14 oktober 1990,  
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Irène werd geboren te St.-Maria-Oudenhove. Toen  
ze 19 jaar was overleed haar vader, wat een  
diepe indruk op haar naliet. Na haar huwelijk  
verhuisde ze naar Brussel. Toen haar moeder in  
hoog graad verbrand geraakte kwam ze met haar  
gezin terug om voor haar te zorgen.

Irène was een echte goede moeder, het middel-  
punt van het gezin, van de familie. Wellicht was  
ze zo gevoelig voor het leed van anderen omdat  
ze zelf vele malen geopereerd werd en zo besefte  
hoe kwetsbaar het leven is. De laatste jaren  
moest ze het zachtjesaan doen, haar hart wilde  
niet zo best meer mee. Toch voelde ze zich nog  
sterk genoeg om in september de ziekendag op  
de parochie mee te maken en naar Lourdes op  
bedevaart te gaan.

Op 14 september, dag van de kruisverheffing,  
een maand voor haar dood, ontving ze samen  
met vele andere zieken, het sacrament van  
verzoening en de ziekenzalving. Ze was daar zeer  
gelukkig om want Irène geloofde sterk in de  
verrezen Heer en haar gebed was een steun  
in haar ziek zijn.

Een beetje onverwacht is ze naar de Heer toe-  
gegaan. Het was juist die dag een goede dag  
geweest.

Wij geven haar in de handen van de Heer  
en bidden :

Goede Vader, Heer van al wat leeft,  
Gij hebt aan Irène het leven gegeven,  
nu ze van ons is heengegaan vragen wij U,  
geef haar ook het eeuwig leven  
door Christus uw Zoon en onze Heer. Amen.

Beste echtgenoot en kinderen, het heengaan kwam  
onverwacht. Het is goed geweest om samen te  
zijn. Dank voor zovele dingen. Blijf voor elkaar  
zorgen.

Mijn beste kleinkinderen. Gij weet hoeveel ik  
van u allen hield en hoe mijn hart openstond  
voor u allen en voor alles waar u mee bezig  
waart. Laat ons verenigd te blijven langs gebed  
en eucharistie in de vaste overtuiging dat wij  
elkaar zullen terugzien bij de Heer in de Hemel.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

De families

MAGINET, GOESSENS, BRUYNINCKX, HAEGEMAN,  
danken U oprecht voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zaterdag 24 november 1990 om 8.30 u.

Begravenissen Jo De Nijs, L. Roelstraat - Zottegem  
Drukk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - Zottegem