

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

**Marie-Jeanne MAGINET**

echtgenote van de Heer Frans WATTEZ.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
1 december 1937 en godvruchtig overleden  
in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op  
31 januari 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van de Bond der Gehandicapten te Brakel.  
Lid van de Bond der Gehandicapten te  
Sint-Maria-Oudenhove.

« Heer onze God,  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.  
Wij bidden U voor Marie-Jeanne  
die na een lange ziekte  
van ons is heengegaan.  
Wij danken U  
dat onze zorg voor haar  
ons dichterbij elkander heeft gebracht  
en dat wij van haar mochten leren  
dat ook het lijden een weg kan zijn naar U,  
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,  
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen ».

Marie-Jeanne heeft een jarenlange lijdensweg  
achter de rug en een zeer pijnlijke dood-  
strijd de laatste weken. Ze was totaal afhan-  
kelijk van haar echtgenoot, Frans, van haar  
dochtertje Caroline, van haar moeder Made-  
leine en van nog zoveel anderen die haar  
hebben geholpen. Met veel toewijding en  
liefde werd zij omringd.

Wanneer men op bezoek ging bij haar, zo-  
gezegd om haar te troosten, was zij het die  
met een blijde lach anderen troostte. En die  
levensmoed putte zij in haar stijl, dagelijks  
gebed, in haar grote godsvrucht tot Moeder  
Maria. Telkens zij naar Lourdes geweest was,  
kwam zij terug: niet genezen, maar wel in-  
nerlijk gesterkt om met geduld en liefde  
haar ziekte verder te dragen.

Dierbare echtgenoot, mijn dochter Caroline,  
en moeder Madeleine, dank voor al wat U  
voor mij hebt gedaan al die voorbije jaren.  
Blijft mij gedenken in uw gebeden: dagelijks  
en in uw zondagsmis.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, spreek voor mij  
ten beste bij uw goddelijke Zoon.

De families MAGINET, VAN DEN BOSSCHE,  
WATTEZ, DE CUBBER,

danken U voor uw medeleven.

Uitg. Oudenhooftse Boekhandel  
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel