

O Hart van liefde, op U stel ik mijn betrouwen.
Alles vrees ik van mijn zwakheid, maar alles ver-
hoop ik van uw goedheid. (300 d. afl.)



Zalige Gedachtenis van
MEVROUW

Marie-Louise MAGINET

echtgenote van Mijnheer Remi De Smet
geboren te St Maria-Oudenhove, de 19 Juli 1880
en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde
de 30 Juni 1955. Gesterkt door de laatste Troost-
middelen onzer moeder de H. Kerk.

Het leven van de christenen wordt dikwijls door
het lijden getekend en in die harde uren moet hij
naar het Kruis schouwen, waar de Zaligmaker al
Zijn bloed gaf voor de redding der mensen, om
uit dit voorbeeld kracht te halen tijdens de be-
proeving.

De pijn die uit Gods hand worden aanvaard
mogen gelden als louteringsmiddel en een ver-
korting van de pijn van het vagevuur, waar de
ziel de nodige zuivering moet onderstaan voor-
leer God te mogen aanschouwen.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, gedenkt
dikwijls moeder in Uwe gebeden : ik dank U voor
uwe liefderijke zorgen en genegenheid.

Bemide Echtgenoot, samen hebben wij, lief en
leed gedragen : vertrouw nu meer dan ooit op de
Goddelijke Voorzienigheid.

Bemide familieleden en vrienden, vaart wel en
gedenkt U mijner.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familien MAGINET, MACHTELINXX
DE SMET, DE GEETER.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.