

Zalig de doden die in de Heer sterven.

(Apoc. 13, 14)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD MAGINET

weduwnaar van Mevrouw Renilde WAKOT

Geboren te St-Maria-Oudenhove de 15 Oct. 1884
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de
11 October 1983.

Versterkt door de troostmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was eenvoudig en rechtvaardig, vreesde
God en verwijderde zich van het kwaad. (Job. 1)

Hij beminde de arbeid en heeft tot uitputting
zijner krachten in dienst gestaan van zijn even-
mens. Zijn echtgenote was hem bovenmate duur-
baar; vele jaren heeft hij haar bijstand verleend
in haar kwijnende ziekte.

Gelukkig ogenblik waarop God ons roept uit
de droefheid tot de vreugde van de Geest.

(Nav. Chr.)

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn wel-
beminden, blijft standvastig in de Heer.

(Philipp. IV, 1)

Zijn zegen blijve altijd over u. De zegen des
Vaders versterkt het geslacht der kinderen.

(Eccl. III, 10, 11)

Duurbare kinderen en kleinkinderen vader
verlaat U en gaat bij moeder in het land van vre-
de, rust en eeuwig geluk; blijft verenigd in de
Heer, vervult volhardend uw plichten jegens
God en de mensen opdat wij elkander eens mogen
terug begroeten in het eeuwig vaderland.

Duurbare broeders, zuster en bloedverwanten,
vaarwel en tot weerziens.

De vier akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De familiën MAGINET en WAKOT;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove