

GOD IS LIEFDE



Tot vroom en dankbaar aandenken aan
MEVROUW

ROMANIE MAGINET

echtgenote van wijlen

KAREL, VICTOR DE RUYVER

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 1 januari 1909
en godvruchtig overleden in „Home De Vlamme”
te Zottegem op 29 oktober 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Het afsterven van haar geliefde en werkzame
echtgenote is voor Romanie een slag geweest
die ze niet meer tenvolle teboven is gekomen.
Stilaan werd alles haar te veel tot ze er door
gedwongen werd haar huisje te verlaten. Niet
lang echter, want weldra was het voor haar de
grote verhuis; terug bij vader maar nu voor
eeuwig.

In deze Allerheiligendagen bidt heel de Kerk
intens voor alle overledenen. Op deze Allerzelen-
dag willen we haar heel speciaal gedenken, nu
we haar tenvolle uit handen moeten geven maar
in de zekerheid van een gelukkig weerzien in het
hiernamaals.

Deze geloofszekeerheid is voor ons, haar kinderen,
kleinkinderen en familieleden, een grote steun in
deze droeve dagen van afscheid van moeder hier
op aarde.

Om uw gebed en medeleven danken U :
de families MAGINET, DE RUYVER,
MEERSCHAUT en FOUQUART.

Begr.-Crematies A. Marroyen - Kasteelstraat, Brakel
Drukk, L. De Ruyver - Brakel