

Dankbare herinnering aan



Mevrouw

Maria MAHEUR

weduwe van de Heer Jan DE KETELE
en van de Heer Michel DE WAMBERSIE

*Geboren te Eine op 21 februari 1908 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 18 maart 2002.*

**Lid van de Confrerie van de H. Barbara
en van de H. Antonius**

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en de families De Wambersie,
Maheur & Dekens
danken u voor uw gebed en blijven
van medeleven.

*Geen moeder heeft als zij gevochten
om te leven in vreugde en pijn.
Zij was voor allen die haar bezochten
een beeld van hoe men moedig kan zijn.*

*Tweemaal getrouwd
en tweemaal er alleen voor staan.
De handen steeds gevouwd
en altijd bereid om door te gaan.*

*De laatste druppel opgeleefd
meer dan vierennegentig jaren.
Van de Omloop naar de Meerspoort
en daar heel zachtjes van ons heengegaan.*

*Een kloeke vrouw
werd een dunne riethalm
om zich – door de wind bewogen –
naar haar Schepper toe te keren.*

Namis op zaterdag 13 april 2002
om 18 uur in de kerk te Eine.