

God is de Herder die waakt over mij !

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Benoit, René, Alfonse MAHIEU**

echtgenoot van Mevrouw  
**ALMA DE WAELE**

geboren te Oudenaarde op 24 juni 1900 en  
aldaar schielijk overleden op 2 september 1976,  
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Een mensenleven duurt zeventig jaar of  
tachtig als wij krachtig zijn. Leer ons daarom  
onze dagen waarderen en zo te komen tot  
wijsheid van hart. (Ps. 90).

Eens te meer ervaren wij hoe gegrond dit  
inzicht is over de broosheid van het menselijk  
bestaan.

Plots en gans onverwacht is deze toege-  
wijde vader van ons heengegaan.

Hij was een minzaam en rechtschapen man  
die in zorgende goedheid geleefd en gewerkt  
heeft voor zijn schoon gezin. Een trouwe  
vriend, die hield van ieder mens en steeds  
ten dienste stond.

Wij bidden bij dit afscheid dat niets van  
dit mensenleven zou verloren gaan maar  
dankbaar in ons hart bewaard zou blijven.

Dierbare echtgenote, wij hebben steeds in  
trouwe liefde voor mekaar geleefd in goede  
en kwade dagen. Laten we God dankbaar zijn  
voor zovele jaren echt geluk. Blijf steeds op

God vertrouwen : Hij zal Uw steun en sterkte  
zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank  
U zeer oprecht voor uw nooit aflatende gene-  
genheid en milde zorg. Blijf met mekaar ver-  
bonden en blijf de steun van moeder.

Goede familieleden en vrienden, van harte  
dank voor elke blijk van vriendschap en  
genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebed.

O. L. Vrouwe van Halle, blijf mijn toevlucht !

De namis zal opgedragen worden op maan-  
dag 20 september 1976 om 19 uur.

Mw Benoit MAHIEU, geboren Alma DE WAELE  
zijn echtgenote ;

Hr en Mw Etienne MAHIEU-VAN AUDENHOVE  
en kinderen,

Hr en Mw Marcel DE BOSSCHER-MAHIEU  
en kinderen,

Hr en Mw Jacques VERZELEN-MAHIEU  
en kind,

Hr en Mw Lucien STEVENS-MAHIEU,

Hr en Mw Eric MAHIEU-ROMAN  
en kinderen,

Hr en Mw Norbert DE WINNE-MAHIEU  
en kind,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families MAHIEU, DE MEULEMEESTER,  
DE WAELE en WANDELS,

danken voor de bliken van kristelijke  
deelneming in rouw en gebeden.