



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

GERMAIN MAHIEU

echtgenoot van Mevrouw

Celine VAN DE MERGEL

geboren te Oudenaarde op 19 augustus 1920, en aldaar na zoveel vroom gedragen lijden, vrij onverwacht in de Heer ontslapen op 27 april 1966, gesterkt door een dagelijks kommunie en het H. Oliesel « in extremis »

Heel onverwacht maar niet onvoorbereid ging Germain van ons allen heen.

Toen hij enkele ogenblikken voordien nog vader en moeder ten afscheid wuifde en « tot morgen » toeriep, kon geen mens vermoeden dat hij het eindpunt van zijn lijdensweg bereikt had.

De beste bedoelde woorden van troost en medevoelen klinken koud en leeg bij zo'n plots sterfgeval op zo'n jeugdige leeftijd.

Met geen menselijke woorden komt het geschokte gevoel van hen die getroffen zijn tot kalmte, alleen met de piëteitsvolle herinnering van al het goede en het schone dat we van hem mochten ondervinden.

Daarnaast dan de bemoedigende woorden van O. L. Heer: « Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie gelooft in Mij, zal leven ook al is hij gestorven; en al wie leeft en gelooft aan Mij, zal niet sterven in eeuwigheid. »

Wij allen bewaren van Germain de herinnering aan een hartelijke, wijze vriend, eerlijk en oprecht met een fijnvoelend hart en een gezonde vroomheid.

Evenals hij tot de laatste dag er in slaagde zijn eigen zorgen op zij te schuiven om te plannen voor zijn zaak, zo dacht en zorgde hij eveneens voortdurend voor allen die hem met hun genegenheid omringden.

Mijn goede vrouw, zwaar werd ons huis beproefd en niets werd u bespaard. Toch bleef gij dag en nacht naast mij en was ik geen ogenblik uit uw gedachten. Mijn innige dank voor uw genegenheid en toewijding, God zegene en beware u.

Beste ouders, familie en vrienden, dank om uw goede zorgen en uw betrouwvol gebod.

Moge de Heer ons allen weer samenbrengen in zijn eeuwige vreugde.



Mevrouw Germain MAHIEU, geboren Celine VAN DE MERGEL, zijn echtgenote,
De Heer en Mevrouw Romain MAHIEU-MOERMAN, zijn ouders;

De Heer en Mevrouw Frans VAN DE MERGL-ROELANDT,
De Heer Luc VAN DE MERGEL,
Mevrouw Maria VAN DE MERGEL, zijn schoonbroeders en schoonzusters;
Mevrouwen Marleen, Kathleen, en Anne-Marie VAN DE MERGEL, zijn nichtjes;

De Families MAHIEU, VAN DE MERGEL, MOERMAN, en VAN CAUWENBERGHE, zijn nonkels, tantes, neven, nichten en bloedverwanten;

**getroffen door uw bliken
van deelneming,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.**

F. HOSTE, EINE