

Dankbaar aandenken aan



DE HEER

Marcel MAHIEU

echtgenoot van Mevrouw
Marcella VANDER BEKEN

geboren te Leupegem op 24 juni 1924 en
na een langdurige ziekte
toch onverwacht overleden te Oudenaarde
op 29 november 1993,
gesterkt door de Heilige Sacramenten
«In Articulo Mortis».

Marcella VANDER BEKEN,
Jacques en Georgette MARTENS - WALRAVENS,
Gilbert en Christine MAHIEU - HOSTE
en kinderen,
Andre en Monique DEPAEPE - MAHIEU
en dochter,
Johan en Sylvana BAERT - MAHIEU en kinderen,
De families MAHIEU - NOTERMAN -
VANDER BEKEN - BOSTIJN,
danken U voor uw gebed en deelneming.

Pa,

De dag was kort, je bent bij ons vandaan ge-
gaan.

Je leegte is niet te vullen.

Pa, wat hielden we van jou.

Jij was onze rots waar we samen kwamen om
onze liefde in het gezin te delen.

Menig leed hebben we gedragen, maar jouw
gulle lach zal altijd blijven.

Voor je kleinkinderen was je de pépé die hen
plaagde.

Voor je kinderen stond je altijd klaar, maar ma
was voor jou je steunpilaar. Wat heeft zij je op
handen gedragen. Wat was jullie liefde voor el-
kaar groot. Hand in hand zaten jullie 's avonds
voor tv. Laat die hand ons ma nu helpen.

In ons hart ben je de beste pa.

Wij blijven van je houden en zijn dankbaar voor
wat je voor ons deed.

Je kinderen.

De namis zal plaatshebben in de Sint-Jozefskerk
te Oudenaarde op vrijdag 17 december 1993 om
18.30 uur.

Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde