

Heer geef hem de eeuwige rust.

†

GEDENK IN UW GEBED

de Heer

## Romain - Alfons MAHIEU

echtgenoot van Mevrouw

**Honorine MOERMAN**

geboren te Oudenaarde op 23 maart 1892  
en aldaar godvruchtig overleden op 21 oogst 1974.

Beproevingen en ziekte tekenden de laatste jaren van zijn leven en toch bleef Romain altijd vriendelijk en aangenaam voor allen die met hem in kontakt kwamen. Hij droeg alles met gelatenheid en met een kwinkslag bracht hij een lach in zijn omgeving. Hij was een eenvoudige en rustige man die innig dankbaar kon zijn voor alles wat het leven hem bood, en voor de dienstbaarheid die hij van zijn huisgenoten ondervond. Hij was een diep gelovig man die ook in de pijn van de laatste maanden zijn volle vertrouwen stelde op de Heer van alle leven. De dood zag hij dan ook tegemoet als een verlossing uit lijden en pijn om een nieuw en eeuwig gelukkig leven te beginnen bij God.

Om dit mooie leven willen wij U vandaag danken, Heer, om alles wat hij voor ons betekend heeft aan eenvoud, vertrouwen en levensmoed. Wij bidden U, neem hem op in het vaderhuis, in het eeuwig geluk. Laat hem voortleven in onze gedachten zoals hij voortleeft bij U.

**Dierbare echtgenote en schoondochter**, wij waren gelukkig samen, uw dienstbaarheid en uw liefdevolle zorgen waren voor mij een teken van hoop en een vreugde, ik wil u er toch nog even om danken. De scheiding valt wel zwaar maar in uw gebed blijven wij met elkaar verbonden.

**Beste familieleden en vrienden**, gij allen ook die mij bij mijn laatste aardse tocht hebt willen vergezellen, blijft ook gij mij in uw gebed denken.

Mevrouw Romain MAHIEU,  
geboren Honorine MOERMAN, *zijn echtgenote*;

Mevrouw Germain MAHIEU,  
geboren Celine VAN DE MERGEL, *zijnschoondochter*;

De Families MAHIEU, DE MEULEMEESTER,  
MOERMAN en PASSCHIER;

**danken U voor uw bliken  
van medevoelen in hun rouw.**