

Wij zullen nooit zijn moed vergeten,  
zijn ongetemde levensmoed.

Hij wilde van geen wijken weten  
tot hij, het laatste leed geleden,  
zich rustig gaf aan God voorgoed.

(L.V. pr.)

†

GEDENKEN WIJ IN VROOM GEBED  
DE HEER

## Etienne MAILLAERT

echtgenoot van **Mevrouw**

**VANDEN HAESEVELDE Christiane,**

geboren te Etikhove op 11 maart 1932 en overleden  
in de Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel  
op 16 januari 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Een zachte mens is steeds tevreden  
met iedere dag die God hem gaf.

Wij zullen nooit de rust vergeten,  
de zachte moed van een verleden  
dat in zijn woord en ogen lag.

Deze woorden van een priester-dichter zijn zeer  
toepasselijk op Etienne. Hij was een eenvoudig,  
rechtvaardig en goed mens. Hij vreesde de Heer,  
die hij zolang het hem mogelijk was in de kerk  
aanbad, en tot aan zijn dood in zijn hart liefhad.  
Allen die hem kenden, hielden van hem. Nu treu-  
ren we omdat hij ons te vroeg verlaten heeft, en  
nemen deel aan het verdriet van zijn goede echt-  
genote, zijn brave moeder en zijn moedige schoon-

moeder en alle familieleden. Midden onze be-  
proeving, zijn we toch dankbaar voor alles wat  
hij voor ons betekend en gedaan heeft. Wij bidden  
nu samen tot U, Heer onze God, dat er niets van  
dit mensenleven verloren zal gaan, dat hij in  
alles waarin hij groot en goed is geweest, tot  
ons mag blijven spreken, dat hij verder mag  
leven in zijn echtgenote en in zijn dierbaren.  
Immers: «mensen die elkaar gaarne zien, sterven  
niet». Deze woorden uit een hedendaags lied  
zijn waarheid. Echte liefde is blijvend, ook na de  
dood. Dat leert ons ook de Bijbel, dat is ook  
Gods woord, God is liefde, staat er in het Evan-  
gelie.

Dierbare echtgenote, mijn beste dank voor alles  
wat je voor mij gedaan hebt tijdens mijn ziekte.  
Niets was je te veel of te zwaar. Weet dat onze  
verbondenheid blijft bestaan, overheen het graf.  
Wij geloven in een wederzien.

En gij, al mijn dierbaren, familieleden en vrien-  
den, blijf elkaar verder steunen en bijstaan, zo  
is het leven schoon en draagbaar.

De families

MAILLAERT-VANDEN HAESEVELDE,  
VAN CEUNEBROECK-DE METS,

danken U voor uw blijken van medeleven.

Namis: zaterdag 21 februari 1987 om 19 uur.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel