

In ons gebed gedenken wij
de eeuwige zaligheid
van de heer

ALBERT MALAISE

echtgenoot van mevrouw

IRMA DE BECK

geboren te Nederbrakel de 27 oktober
1902 en schielijk tot de heerlijkheid van
God teruggeroepen te Overboelare
de 30 mei 1969.

Onverwachts werd hij aan de genegenheid
van de zijnen ontnomen. Niets laat meer
de plaats en de betekenis van onze geliefden
aanvoelen, dan hun afwezigheid voor altijd.
Voor ons mensen van geloof, wordt die
angst doorbroken door een straal hoop.
Op het kruis werd voor onze wereld een
nieuw tijdvak ingeluid.

Heer, bij deze gelegenheid wordt ons ge-
loof nog eens op de proef gesteld. Doch in
uw **aanwezigheid** vinden wij de moed te-
rug om te kunnen volharden. In uw **gene-
genheid** put ons leven terug een brokje
geluk dat ons voeden moet. Wij hebben

het even nodig als brood : broodnodig !
Wij danken U omdat Gij ons dat Brood
wilt geven dat ons voor eeuwig verzadigd.
Heer geef aan uw dienaar, die in het doop-
sel uw kind werd, dat hij vooraltijd zich
moge verblijden in uw liefde : geef ons dat
wij **samen** eeuwig verenigd mogen worden
in diezelfde Liefde van U.



De families

MALAISE, DE BECK,
DE LEPELEER, VAN LIEFFERINGE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare