



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Fernand MALAISE

weduwnaar van Mevrouw
Germaine TUYPENS

geboren te Everbeek op 29 november 1914
en godvruchtig overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 16 april 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder oorlog 1940-1945

Herinneringsmedaille 1940-1945

met gekruiste sabel

Voorzitter Oud-Strijders afdeling Everbeek

De families

MALAISE - TUYPENS

VAN TRIMPONT - WALRAEVENS

danken U voor uw gebed en uw meelevens.

Ik heb altijd getracht
als mens, de mensen als vriend,
de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn,
in eerlijkheid te nemen,
met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

Ik heb altijd getracht,
met hart en ziel,
als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
tot een blij wederziens bij de Heer
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!
Hij zegene u en beware u!

Namis op zondag 24 mei 1998 om 10 uur in de
parochiekerk Sint-Marie te Everbeek-Beneden.