

Als kind van God is ingetreden in het Huis  
van de Vader :



DE HEER

## Florent, August MALAISE

echtgenoot van Mevrouw Bertha ROEKENS,

geboren te Nederbrakel op 15 mei 1910  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te  
Brakel op 1 mei 1979,  
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sa-  
kramenten en de Pauselijke Zegen.  
Oudstrijder 1940-1945.

Voor onze goede echtgenoot en vader is het  
einde gekomen aan zijn aardse leven en tege-  
lijk zijn aardse lijden, om voor goed te de-  
len in het Hemels Geluk dat God bereid heeft  
voor diegenen die Hij liefheeft als zijn kin-  
deren.

Zijn leven was gevuld met plichtsgetrouwe  
zorg voor de zijnen en vreugdevolle werkzaam-  
heid. Hij behoorde tot de generatie schrijn-  
werkers die, rustig en nauwgezet, van elke  
stuk dat zij maakten een meesterstuk wilden  
maken. Hij bezat een grote kundigheid en  
een beroepsfierheid. Zonder veel omhaal van  
woorden, gaf hij getuigenis van een diep  
christelijk geloof. De laatste jaren waren voor  
hem pijnlijk, toen hem het offer werd ge-

vraagd van zijn gezondheid en lichamelijke  
sterkte, maar de engelachtige bijstand van  
zijn echtgenote en het contact met de eu-  
charistische Christus hield hem moreel recht.

Nu heeft hij ons in stilte verlaten, naar  
een plaats waar hem het hoogste geluk  
wacht.

Beste echtgenote en kinderen, ik dank U  
voor het groot geduld en de grenzeloze hulp-  
vaardigheid die gij mij hebt betoond.

Met betrouwen in de voorzienigheid van  
God zeg ik geen vaarwel maar tot weerziens  
in het later leven.

**Om uw bliken van diep kristelijk medeleven  
in hun rouw danken U :**

de families MALAISE, ROEKENS,  
VAN DER BEKEN, VAN LIERDE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel