

Geloofd zij Jezus Kristus !

Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Gabriëlle MALAISE

echtgenote van

Frederik VAN DEN BOSSCHE

geboren te Nederbrakel, de 4 September 1912 en er
godvruchtig overleden, de 27 October 1947.

gesterkt door de HH. Sakramenten der stervende
Lid van de Kristene Arbeidersvrouwengilde

Van hare kindsheid af heeft de betreunde afge-
storvene God gevreesd en Zijn geboden onderhou-
den; zij morde niet toen Hij haar beproefde, maar
bleef standvastig in de vrees des Heren.

(Tob. 2, 13-14)

In deugdzaamheid opgegroeid was zij een
vrouw vol eenvoud, geloof en godsvrucht. Zij was
minzaam en goed voor de mensen, vlijtig en werk-
zaam in haar huisgezin.

En toch werd zij in haar gezin het meest be-
proefd. De laatste jaren van haar leven waren voor
haar een sterke beproeving... maar zij verdroeg
alles zonder haat noch bitterheid. Doch heimwee en
stil gedragen smart deden haar hart van lieverlede
kwijnen totdat een ongeneesbare kwaal haar over-
viel. Tevergeefs zocht zij hier en daar hulp en ver-
lichting. Dag na dag verminderden hare krachten.
Kalm en gelaten heeft zij zich dan op sterven voor-
bereid en zacht en stil haar ziel aan God terugge-
schonken. Voorzeker heeft de Heer haar in genade
ontvangen volgens Zijn eigen woord: "Zalig zijn
zij die droevig zijn want zij zullen getroost worden...
In de hemel geniet zij thans de eeuwige troost als
het loon van haar uitverkiezing.

Duurbare moeder, gij waart voor mij weerom
alles geworden, bij U vond ik genegenheid, rust en
liefdevolle verzorging in mijn ellende. Moge de
Heer U vergelden om uw goedheid. Aan U en uw
goede zorgen vertrouw ik gerust mijn kind. Geliefde
Broeders dank om uw goedheid. Bidt veel voor mij.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300 d. af.)
De 4 akten.

Vandriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer Frederik VAN DEN BOSSCHE ;
Mejuffer Jacqueline VAN DEN BOSSCHE ;
De Familiën MALAISE, VAN DEN BOSSCHE en
VAN DER BEKEN.

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hun treft.