



DIT WEZE
EEN VROME HERINNERING
AAN DE HEER

Gustaaf, Achiel MALAISE

weduwnaar van Mevrouw Leona ROOS,

geboren te Nederbrakel op 5 februari 1900
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 18 februari 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
samen met de familie,

danken U voor uw gebeden
en blijken van medeleven.

Gezien vader sedert verscheidene weken in
de kliniek verbleef en hij zodoende niet op
de uitvaart van moeder kon aanwezig zijn,
hadden wij besloten nadat alles voorbij zou
zijn het aan vader stilletjes mede te delen.

De Goddelijke Voorzienigheid heeft er anders
over beslist en aan « Bonpa » - zoals wij hem
noemden - dit laatste verdriet bespaart en hun
terug samengebracht in het Rijk van de Heer.

Deze man was eveneens een noeste werker.
Schrijnwerker van beroep, zoals zijn vader en
sommige van zijn broers. Indertijd in Brakel
gekend als zijnde bekwame vakmannen.

Jammer dat hij gedurende zijn laatste jaren
niet meer over die helderheid van geest be-
schikte. Zodoende zag hij vele zaken anders
en was hij niet te overhalen om zijn woning
te verlaten om bij zijn echtgenote te gaan
in het rusthuis.

De Kristelijke Mutualiteit van Oudenaarde
heeft ervoor gezorgd dat vader dagelijks een
bejaardenhelpster toegewezen kreeg, waarvoor
onze oprechte dank.

Geachte familie, laat ons samen de Heer
danken dat zij 62 jaar hebben mogen samen
zijn hier op deze aarde.

Laten wij hen gedenken met een vroom gebed.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel