

Zalig zij die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MATHILDE MALAISE

weduwe van Mijnheer

ALFONS MINNAERT

geboren te Sint Martens Lierde, op 8 februari 1888
en er godvruchtig overleden op 28 september 1964,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Broederschap van de H. Jozef
en O. L. Vrouw van Goede Raad.*

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en al tell
hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde
aantal bereikt.

De moeder is heengegaan, een moeder ongekun-
steld, echt en waar : de moeder die haar gezin met het
leven bezielde. Plotseling is ze heengegaan. Geen en-
kel woord, geen klacht kwam nog over haar lippen.

De duurzame overledene was een diep christelijke
vrouw. Haar levensweg was bezaaid met vele tegen-
slagen ; maar steeds bleef zij de onverzettelijke vrouw,
sterk in de branding, betrouwend op God.

Voor de hemelse moeder Maria had zij een bijzon-
dere verering.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, weest mij
indachtig in uw gebeden. Vaartwel en tot wederziens
in de hemel. Leef met elkander in vrede en de Heer zal
u zegenen.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d. aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. aflaat.)

De families MALAISE, MINNAERT, DE NIE en VAN DER MEULEN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.