

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR * DE ZIEL

van Mijnheer

RAYMOND MALAISE

Lid van de Bond van het H. Hart
Lid van de Confrerie van de H. Barbara

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE LEPELEER

geboren te Nederbrakel de 2 Mei 1873,
godvruchtig overleden te Goferdinge
de 18 Maart 1955, versterkt door de
H. Sakramenten der Stervenden.

O God! Hoe zwaar en onherstelbaar
treffen soms uwe slagen en hoe brengen
zij diepe wonden van grote droefheid
in onze harten, maar onderworpen aan
Gods Wil, buigen wij het hoofd en
zwijgen...

Heer, gij rukt mij uit een midden van
beminde wezens, maar steunend op Uw
allerhoogste wijsheid, aanvaard ik met
gelatenheid de beslissing welke Gij
voor mij hebt toegewezen.

De dierbare afgestorvene was een
doorbraaf man en gans zijn leven heeft
hij voor zijn gezin steeds een werklust

aan de dag gelegd om hen welstand
te bezorgen. Door zijn eerlijke en recht-
schapen handelingen had hij de ach-
ting en genegenheid zijner medemenschen
verworven.

Beminde echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, gij weet hoe gans mijn
leven aan u was gewijd. Ik dank u
voor uw liefderrijke zorgen. Blijft immer
de lessen van uw vader gedenken en
tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
300 d. afl.

De familiën MALAISE, DE LEPELEER,
DENIE en DUBOIS,

zeer gevoelig voor de blikken van
genegenheid hen betoond bij het
afsterven van hun duurzame over-
ledene,

DANKEN U.

Drukk. J. Lossez, Gaffelstr., Geraardsbergen