



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Suzanne MALAISE

weduwe van de Heer Felix MALAISE,

geboren te Everbeek-Beneden op 17 november
1913 en godvruchtig overleden te Brakel
in Rustoord « Najaarszon » op 22 juni 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Nu vele mensen zich klaarmaken om de wijde
wereld in te trekken, is onze dierbare moeder
haar laatste tocht gegaan.

Haar heengaan heeft ons dan ook diep ge-
schokt, wij hielden van haar en zij van ons.
Haar leven sprak van bezorgdheid en liefde
voor haar kinderen en kleinkinderen. Zelfs tot
op het laatste moment van haar leven was
ze bekommerd om de haren. Hun geluk was
ook het hare.

De vriendelijkheid en de hulpvaardigheid wa-
ren voor haar onuitsprekelijke tekenen van ge-
geven-zijn voor allen die met haar omgingen.
Als een goede moeder heeft ze door haar
voorbeeld haar kinderen zorg en arbeid inge-
prent en schonk hen een opvoeding rijk aan
eerlijkheid en deugd. Het was dan ook voor
allen die haar kenden een vreugde dat zij met

zo een leven begunstigd werd. Nu is moeder
heengaan, teruggeroepen door de Heer van
het leven. De werkende en biddende handen
liggen nu roerloos samengevouwen in een
eenvoudig gebed.

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
nog een laatste maal wil ik tot U een woord
van dank richten : dank om uw goede zorgen,
om de liefde en genegenheid. Moge die dank-
baarheid tegenover het leven altijd uw deel
blijven.

Dierbare familie en vrienden, hou van elkaar
zoals ik van U allen gehouden heb, het zal
een teken zijn van Gods aanwezigheid onder
ons.

Moeder van God, bid voor ons.

Namis : donderdag 4 juli om 19.30 uur.

De families MALAISE, MALAISE,
VAN TRIMPONT, VAN DEN ABEELE,
danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Rouwleiding « b.v.b.a. Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel