

*Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste
gezocht.*

†

DANKBAAR GEDENKEN WE
de Heer

Willy MALAISE

Onderwijzer aan de Basisschool
St.-Augustinus te Brakel.

Echtgenoot van Mariette GHIJS.

Hij werd geboren te Opbrakel op 5 december 1944 en overleed godvruchtig te Ronse op 5 juli 1991, gesterkt door de gebeden uit de zieken- en stervendenliturgie.

Namis : maandag 12 augustus om 19.30 u.

*Ik misse u waar ik benenvaar
of waar ik benenkeer :
de morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer !*

*Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig, het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zo
ik misse u neffens mij !*

G. G.

Mariette Ghijs, zijn echtgenote.
Tom Malaise, zijn zoontje.
de families Malaise, Ghijs, Roekens,
Van Wijmeersch,
*danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.*

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel

