

†

Tot het leven van de drieëne God is ingegaan

Mevrouw

Marie, Herminie MALDRIE

weduwe van de Heer

Virgile BUSIAUX,

geboren te Overboelare op 8 november 1892 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 21 november 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Voor onze geliefde moeder is het ogenblik aangebroken om de eindbestemming van haar leven in te gaan. In het doopsel was zij gemerkt met het « zegel van de H. Drieëenheid », werd zij kind van de Vader, door de verdienste van de Zoon en de kracht van de H. Geest. Nu begint voor haar de volle ontplooiing van het goddelijk leven dat haar toen werd medegedeeld. En meteen ook begint nu voor haar het volle Geluk dat voor haar was bestemd.

Voor ons is haar heengaan pijnlijk, omdat wij haar zo lief hadden en omdat haar genegenheid ons zoveel vreugde schonk.

Zij is gegaan omdat God haar in zijn oneindige liefde bij zich wilde en haar leven wilde bekronen met zijn eigen geluk.

Haar geluk van nu moge ons sterken en doen vertrouwen dat wij eens opnieuw en voor altijd met haar zullen zijn in onvergankelijke vreugde.

De families Maldrie, Busiaux,
Schallie, Piscart,
danken U oprecht voor uw blijken van deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel