

Wat gij aan de minsten der Mijnen
gedaan hebt,
Hebt gij aan mij gedaan.



IN DANKBARE HERINNERING AAN
de heer

RICHARD MALDRIE

echtgenoot van mevrouw
Eveline Van Liefferinge

geboren te Overboelare op 4 december 1899
en thuis godvruchtig overleden op 31 juli 1990
gesterkt door de sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Rustend schrijver N.M.B.S.
Ere ondervoorzitter en stichter K.B.G.
Overboelare
Medestichter wijkkerk " St.-Bavo " Buizemont
Ere voorzitter B.G.J.G. afdeling Overboelare
Erelid muziekmaatschappij " St.-Cecilia "
Overboelare
Lid K.W.B. Overboelare
Oudstrijder '40-45

Een braven man was hij
en in geen doeken
en lag zijn hert
maar op zijn blote hand te zoeken
en op zijn tonge
die de rechte waarheid sprak
't zij wie zijn ruwe deugd
ooit mee-of tegensprak.

(Guido Gezelle)

De families

Maldrie, Van Liefferinge,
Van Lierde en Bourguinon
danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267