

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid bekomen. Matth.



BID VOOR DE ZIEL

Van Mevrouw

Bertha-Marie-Fernanda

MALEFIT

echtgenote van heer

H. Albert VANLIERDE

geboren te Deinze en overleden te Gent,
de 17 april 1957, gesterkt door de
genademiddelen der H. Kerk.

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand van God en de kwelling des doods zal hen niet treffen.

Als een uitgelezen bloem, waarvan de schoonheid van vorm en kleur opvallend de ogen strelen, weerhield Zij door haar sterke persoonlijkheid de aandacht van allen die Haar benaderden.

Haar brede levensopvatting, in het teken van een groot hart, deed Haar welgeaard uitzien naar al wie Haar steun kon gebruiken en voelde Zij mee in wel en wee van haar medemensen.

Duurbare Echtgenoot, U hebt mij binst mijn lange ziekte met Uw redere zorgen omringd, ook Gij, mijn lieve nicht Mariette, om uw talrijke bliken van genegenheid, en mijn Goede Vrienden, welke, door Uw gezellige bezoeken, mijn lange dagen hebt gevuld, dank ik van ganser hart voor al deze gevoelige bliken van innig medeleven in mijn harde kamp. Het heeft niet mogen zijn dat ik langer in Uw midden moge verblijven.

De Heer heeft het anders gewild: dat Zijn H. Wil geschiede.

Beste Familie, denk soms aan mij en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Drukkerij A. Stevens - Overpoortstr. 94, Gent



Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.