

Gegroet O Kruis, onze enige hoop.

Bid voor de ziel van de jonge heer

PETER MALFAIT

zoon van André en Elza Messiaen

geboren te Oudenaarde de 14 september 1965
en overleden te Gent (A.Z.) de 10 maart 1985,
gesterkt door de H. sakramenten

—
Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-
voelen danken U van harte,

André Malfait-Messiaen Elza, zijn ouders;
Eddy Malfait,
Isabelle Malfait
Christel Malfait, zijn broer en zusters;

Maurice Messiaen†-De Rudder Irma
zijn grootmoeder;
Hector De Visscher-Malfait Andrea en zoon
Dirk†;
Marga Messiaen, zijn nonkel en tanten;

De families MALFAIT, MESSIAEN, BAELE

DE RUDDER

Namis op vrijdag 19 april 1985 te 19 u.

De dood komt als 'n dief in de nacht; op 'n
uur waarop ge het niet verwacht zal de Men-
senzoon komen.(Luc)

Heer onze God, op de drempel van het volle
leven, roept Gij onze geliefde zoon en broer
Peter tot U; voor ons betekent dit 'n harde
slag die ons gezin dompelt in diepe rouw en
in eindeloos verdriet.

De dood, vooral van 'n jonge mens, toont
ons hoe broos en vergankelijk alle menselijk
leven is; voor ons is het 'n les en 'n aanspor-
ing om steeds bereid te zijn om voor God te
verschijnen.

Geliefde ouders, zusters en broer, opnieuw
wordt onze familie zwaar beproefd; helpt elkaar
bij het aanvaarden en dragen van dit zware
kruis, bid voor mij, ik spreek voor u allen ten
beste bij de Heer. Familieleden en vrienden,
wilt ook gij mij indachtig zijn in uw gebeden.
Mijn Jezus barmhartigheid.

druk. morre - begraf. de pauw - zwalm