

Ik weet dat mijn Verlosser leeft!... ( Job. )



## In de vrede van Kristus ruste

de ziel van de Heer

### Jozef MALFROID

echtgenoot van Mevrouw

Celestine PRIEM

*Erelid van de H. Harthond, lid van het genootschap van het H. Hart, van Sint Jozef en van de gilde van Barmhartigheid.*

Hij werd te Denderwindeke geboren op 25 mei 1885 en is ook daar naar het eeuwige leven overgegaan op 15 maart 1963. Hij ontving met volle betrouwen het Sacrament der zieken en de Apostolische Zegen " in articulo mortis „

Over Sint Jozef, zijn geliefde patroon, staan in het Evangelie slechts deze woorden: " hij was rechtvaardig „.. Over eenvoudige mensen zegt ook de wereld niet veel. En O. L. Heer ziet met welgevallen neer op de zuiveren van hart. Vaders eerste morgengroet ging altijd - in kinderlijke eenvoud - naar het beeld van het H. Hart. "Voorwaar, zei Jezus, zulk geloof heb ik nog nooit gezien".... Hij zou zo graag sterven rond het feest van St. Jozef, zijn verlangen werd vervuld: nu viert hij het feest mee in de hemel, terwijl zijn lichaam wordt gereedgemaakt voor de heerlijkheid van de verrijzenis.

Hij heeft op een heerlijke wijze de lijdende

Kristus nagevolgd. Zonder klacht heeft hij zijn jarenlange ziekte gedragen: hij kende de zin van het lijden. Troostend was voor ons uw afscheid, vader. Bewust van het naderend einde badt gij met diepe berusting mee toen de priester u kwam voorbereiden op de grote ontmoeting met God.

Wij bewaren de gedachtenis aan uw schoon leven als een lichtend voorbeeld voor het onze.

Mijn dierbare echtgenote, bewaar de moed en de blijdschap die het leven eenvoudig doen aanvaarden. Ik ben gelukkig en dat moet uw geluk zijn. Veel dank voor alles, vooral voor de grote zorg waarmee ge mij omringd hebt. Tot ziens binnen kort.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, ik heb u alles gegeven wat ik geven kon. Ik dank u voor uw grote genegenheid en eerbied voor vader. Bidt voor mij.

Beste familieleden en vrienden, u vraag ik nog alleen de aalmoes van een klein gebed.

*Sint Jozef, patroon der stervenden, bid voor mij.*

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!*

Zeer pijnlijk was voor ons zijn heengaan, doch troostvol waren uw blijken van kristelijke deelneming, waarvoor U danken,

De Families

MALFROID, BUYL PRIEM, DE VROEDE

Drukk. Du Mongh, Denderwindeke.