

De Heer leeft, Alleluia !



Eerbied en dank aan de Heer voor alles wat Hij ons gaf door de vele jaren religieuze toewijding van

ZUSTER GABRIELLE

Celine Malfroy

Zij werd geboren te Herne op 29 oktober 1900. Zij wijdde zich aan de Heer op 25 september 1922 in de Kongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Viane. Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te Deftinge op 17 april 1988.

Jezus, het verhaal van een Levende, te lezen in de Schriften en te herschrijven in het verhaal van ons leven. Zacht is zij heengegaan, getroost en bemoedigd door ziekenverzorgsters die dag en nacht het beste geven aan toewijding en meelevens. Tot het laatste moment werd ze begeleid door het gebed van medezusters die getuigen mochten zijn van de rust en de vrede bij de ontmoeting van de Heer.

Zuster Gabriëlle heeft in haar 66 jaren kloosterleven één doorlopende en nooit aflatende boodschap gebracht van licht, hoop en vreugde. In het onderwijs, in de parochie, in de kloostergemeenschap en in

de hulp aan zieke en lijdende medemensens heeft zij het beste van zichzelf gegeven. Nu mag zij uitrusten van haar moeite, want de zegen van haar werk vergezelt haar.

Haar paasgeloof gaf haar elke dag de moed en de kracht om in hartelijke goedheid, zin voor dankbaarheid en bewust van haar verantwoordelijkheid, nooit te verzinken in moedeloosheid of onzekerheid. Haar verrijzenisgeloof was haar licht op de lange weg, niet om te zien hoe het kan, maar dat het kan en dat het de moeite waard is niet voor zichzelf te leven en te sterven. Zij ging biddend de Heer tegemoet om met Hem te verrijzen en eeuwig te leven.

Achtbare familie, wat we in het leven waarden en liefhadden krijgt bij de Heer zijn voltooiing en afwerking. Beste medezusters, wat ik als mens en religieuze voor U allen heb willen zijn, hebt ge met eerbied en dank aanvaard. Samen met de verrezen Heer en Zijn Moeder zal ik voor U allen een voorspraak blijven opdat ge moedig en trouw zoudt meestappen met de strijdende Kerkgemeenschap en zorg dragen voor de boodschap en het werk van allen die U zijn voorgegaan.

De eerwaarde Heer Marchand,
algemeen directeur

De zustergemeenschap van Deftinge

De families Malfroy - Calleyl

danken voor uw gebed en medeleven.