

Heer Jezus Christus, koning van de Heiligheid  
wees de ziel van onze duurzame overledene  
indachtig.



Bid voor de zielerust van  
de Heer

**Gilbert, Désiré Malrait**

weduwnaar van

**Mevrouw Hortense Pieters**

echtgenoot van

**Mevrouw Agnès Debaisieux**

geboren te Ronse, op 6 december 1882 en er  
overleden, op 3 juni 1966, gesterkt door de  
H. Sacramenten.

---

Waar mensenwoorden te kort schieten, spreken  
de woorden van O. L. Heer met goddelijke  
troost: "Ik ben de goede Herder, en ik ken mijn  
schapen en mijn schapen kennen Mij. En ik geef  
mijn leven voor mijn schapen." (Jo. 10, 14-15)

Jezus draagt iedere mensenziel een oneindige  
en barmhartige liefde toe en gaf op 't kruis zijn  
bloed en leven voor hun redding. Want: "Dit  
is de wil van de Vader die Mij gezonden heeft,  
dat ieder, die de Zoon ziet en in de Heer ge-  
looft, het eeuwig leven bezitte". (Jo. 6, 4.)

God, wie het eigen is, altijd meedogend te  
zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig de  
ziel van onze dierbare overledene, die hier op  
de wereld veelvuldig werd beproefd, omwille van  
zijn trouw aan zijn taak en aan U, de zalige

vreugde van het eeuwig leven te schenken. Wij  
vragen het U door Christus Jezus, uw Zoon,  
onze Heer. Amen!" (Lt. Overledenen)

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

Mevrouw Gilbert MALRAIT, geboren Agnès  
DEBAISIEUX,

De Heer en Mevrouw Robert MALRAIT-  
VANDENBERGHE.

De Heer en Mevrouw Eugène DUFRESNES-  
DERAEDT, kinderen en kleinkinderen,

De families MALRAIT, D'HOOP, PIETERS,  
't KINT en DEBAISIEUX,

bedanken.

---

Drukk. Dubar