

Enmaal zal dit lichaam weer verrijzen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Fides Georgette MANGELEER

echtgenote van de Heer
MICHEL SEEUWS

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 13 augustus
1926 en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 9 december 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Een goede en diepgelovige vrouw is van ons
heengegaan. Georgette groeide op in een gezin
met elf kinderen. Toen moeder stierf nam zij de
zorg voor het gezin op zich. Bij haar huwelijk is
zij naar de Kuitertlos komen inwonen.

Naast het werk op de boerderij en de hulp in
huis maakte zij handschoenen. Haar werkgevers
getuigden dat het een van de fijnste werksters
was.

Eens haar schoonouders op leeftijd werden zij
goed verzorgd. Haar schoonmoeder werd 85 en
haar schoonvader Cyriel bijna 93. In de zorg
voor haar gezin vond zij haar vreugde. Veel
weggaan deed zij niet maar men was altijd wel-
kom bij haar. De drie kleinkinderen werden bij
haar grootgebracht. Wanneer men er op bezoek
ging dan zag men dat Andy, Vicky en Cindy er
thuis waren.

Georgette was ook een diepgelovig mens.
Trouw aan haar zondagsmis en haar gebed. We-

gens haar ziek-zijn bleef haar plaats in de kerk
de laatste tijd dikwijls onbezet. Als ze kon dan
was ze daar, meestal vergezeld van haar twee
kleindochters. Bij de Heer daar voelde zij haar
thuis.

Nu is ze voorgoed naar Hem toe. Bij de Heer
zal ze ook al diegene ontmoeten die haar dier-
baar waren en reeds van hier zijn heengegaan.
Wij vertrouwen Georgette toe aan de Scheppende
God en bidden :

Goede Vader, neem de overledene op
in uw allesovertreffende liefde.
Laat haar bij u het hemels geluk vinden
waaraan geen einde komt.
Dit vragen wij door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Dierbare echtgenoot, beste kinderen en klein-
kinderen. Ik weet dat het moeilijke momenten
zijn voor u. Mijn heengaan is te vroeg en een
beetje te plots gekomen. Gij weet hoe nauw u
mij allen aan het hart lag en hoe graag ik nog
bij u gebleven was. Danken wij de Heer voor
de schone momenten en laat mijn liefde onder
u blijven door uw liefde voor elkaar. Vanuit mijn
geloof weet ik : eens zien wij elkaar terug bij
de Heer.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De namis wordt opgedragen op donderdag 7
januari 1993 om 18.45 uur.

**De families MANGELEER, SEEUWS,
CASIERIS en PIETERAERENTS,**

danken U voor de blijken van deelneming.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449