

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons
nu en in het uur van onze dood !



herinner u
in GEBED

mejuffer

germaine

mangeleer

dochter van wijlen alfons
en emma mangeleer-vercleyen

Zij werd geboren te Zottegem op
2 september 1894 en keerde er naar de
Schepper terug op 11 juli 1982

De Kerk zal fde haar in extremis

Dank om Uw gebed, Uw aanwezigheid
De families Mangeleer en Vercleyen

Na een lang, eenvoudig maar verdienstelijk leven,
is deze stille en goede vrouw, in het klein geluk
van de vertrouwde woning, naar de Heer
weergekeerd.

Ingekeerd en zacht, heeft zij voor familie en
meesters zich verdienstelijk, haast onontbeerlijk
gemaakt.

Jezus was haar Heiland, omdat Hij voorging met
woord en daad, om zich dienstbaar te stellen voor
de anderen. Het is veel beter te geven dan te
ontvangen.

Gelukkig in een kleine woning, zo dicht bij het
gezin van haar broer, heeft zij de beproeving,
de ziekte en de problemen van het oud-worden
moedig en gelovig gedragen.

In het voorbeeld van O. L. Vrouw van Deinsbeke,
heeft zij dan een voorbeeld en bemoediging
gevonden om als een andere dienstmaagd, God in
de mensen te zoeken en te vinden.

Moge onze Hemelmoeder haar begeleiden tot
bij haar goddelijke zoon.

Beste broer en zuster, beste neven en nichten,
hebt dank om de vele dagen dat gij mijn blinden
bij avond kwaamt sluiten. Ik heb zoveel van U
allen gehouden en zoveel vreugde in uw nabijheid,
uw genegenheid en uw kunst en vaardigheid
ondervonden. Het geluk begint in eenvoud !
Vergeet mij niet, ik zal u in gebed nabijblijven.
Moge Gods' liefde ons later eens samenbinden
voor altijd !

O. L. Vrouw van Deinsbeke b.v.o.