

In uw handen beveel ik mijn geest. (Ps. XXX, 6)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

GUSTAAF MANGELEER

weduwenaar van Mevrouw Nathalie CASIERIS,
geboren te Zottegem de 14 juli 1890 en
godvruchtig overleden te St.-Kornelis-Horebeke
de 4 mei 1958,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

De mens leeft korte tijd, en zijn leven is vol
van allerlei ellenden. (Job. XIV, 2)

Doch Kristus heeft voor ons gebeden, ons een
voorbeeld nalatende, opdat wij zijn voetstappen
zouden volgen. (1 Pet. II, 21)

Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt is
mijner niet waardig. (Matth. X, 38)

Moet met Kristus (en zijn volgeling) deze din-
gen lijden en zo ingaan in de heerlijkheid.
(Luc. XXIV, 26)

En het lijden van deze tijd is van geen ge-
wicht tegenover de toekomstige heerlijkheid.
(Rom. VIII, 18)

Dat alles wist en verstond de duurzame over-
ledene, en vandaar zijn stille gelatenheid, zijn
onderworpen verduideligheid.

Duurbare kinderen, gelijk het de Heer be-
haagd heeft is het geschied : de Naam des He-
ren zij gezegend. Vergeet mij niet in uw gebeden
en leeft zo dat wij elkander eens terug zien
bij moeder in de Hemel.

Bemide Broeder, Zusters en familieleden,
vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)



De families MANGELEER, CASIERIS,
VERCLEYEN en DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke