



AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi MANGELEER

zoon van wijlen August en Nathalie
MANGELEER - CASIERIS

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 12 maart 1928
en onverwachts thuis overleden
op 27 januari 1999,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

De families MANGEELEER - CASIERIS
danken U om uw meeleven en gebed.

De natte winter weegt zo zwaar als de door-
weekte leemgrond in de vallei. Voor Remi is
het plots te zwaar geworden. Veel woorden
heeft hij nooit gesproken en zo is ook het le-
ven uit hem weggevoerd, als water dat van de
helling naar beneden loopt.

Ook nu heeft hij niets gezegd. Wellicht wilde
hij niemand storen, zelfs niet de rust van het
oude geboortehuis en de stilte van de mooie
vallei waar hij zo graag woonde.

Te lande was hij geboren, te lande heeft hij ge-
leefd en te lande is hij gestorven. Als mens van
de natuur kende hij zeer goed haar lieve en ook
onverbidelijke wet: alles wat geboren wordt
sterft ook.

Remi, bedankt voor alles en rust nu maar in
Gods vredige vallei. Yvonne zal jou het meeste
missen.

Namis op vrijdag 26 februari 1999 om 18 uur
in de parochiekerk te Sint-Kornelis-Horebeke.