

Gedenk, o mens, dat ge stof zijt  
en tot stof zult wederkeren.



Dankbaar  
zullen wij ons blijven herinneren  
het diep gelovig leven van

## MARIA JULIA MANGELINCKX

Weduwe van ARTHUR PLETINCX.

Zij werd geboren te Galmaarden op 5 juni 1890  
en overleed te Viane op 5 maart 1981, gesterkt  
door de Genademiddelen van Onze Moeder de  
H. Kerk.

Hoewel onze dierbare Moeder een mooie leef-  
tijd had bereikt, toch staan we betrekkelijk on-  
verwacht bij haar afscheid. Niemand had ge-  
dacht, dat de woorden van het askruisje, reeds  
enkele uren later, 'n werkelijkheid voor haar  
zouden zijn. En dit afscheid doet ons nog meer  
pijn, omdat het een goede moeder geldt, die  
talrijke jaren gezwoegd en getobd heeft, om  
haar gezin groot te brengen. Nooit zullen we  
tenvolle beseffen wat zij voor ons gedaan heeft,  
dag en nacht in zware arbeid en gebed, opdat  
al haar kinderen gelukkig zouden zijn en het  
« goed » zouden hebben.

Zij is heengegaan... haar kruisweg is ten  
einde. Zware beproevingen waren haar deel.  
De eenzaamheid van haar ziekenkamer heeft zij  
al die jaren, blijmoedig, ja zingend trachten te  
verwerken. Haar gebed en haar rijk geloof ga-  
ven haar kracht tot offeren.

« God, onze Vader, wij danken U  
voor onze lieve Moeder,  
grootmoeder en overgrootmoeder,  
om haar diep geloof,  
om haar vast vertrouwen  
dat U alles « ten goede » kunt brengen,  
om de rijke liefde  
waarmee zij U heeft gediend  
en zich heeft gegeven aan haar gezin.  
Wij bidden U,  
dat zij U nu mag ontmoeten,  
dat haar liefde en haar lijden van deze aarde  
mogen bekroond worden  
in het eeuwig-durend « samen-zijn » met U ».

Dank aan u, mijn lieve kinderen en kleinkin-  
deren, die tijdens de laatste jaren van mijn le-  
ven zo in-goed en liefdevol zijt geweest... dank  
voor elk bewijs van mee-lijden en mee-voelen  
in dat wat me het meest pijn heeft gedaan.  
Dank voor uw dagelijkse bezoeken... dank voor  
uw nachtelijke hulp. Dank aan alle zusters en  
aan het personeel om uw grote genegenheid,  
liefdevolle bekommernis en uw « nooit-moewor-  
dende hulp » !

Blijf mij allen gedenken in uw gebed !

Om de rechtzinnige blijken van kristelijke  
deelneming, danken u van harte :

de families MANGELINCKX, PLETINCX,  
DE NUTTE en VANDENBERGHE.

.....  
drukkerij a. weverbergh - galmaarden