

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Georges MANNAERT

echtgenoot van Agnes BOTTELDOORN.

Hij werd geboren te Sint-Gillis Dendermonde op 30 augustus 1920 en is overleden in de Kliniek der Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 18 januari 1993.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

MANNAERT, BOTTELDOORN,

VERBEKE, LAUWERS,

danken U.

Namis : dinsdag 16 februari 1993 om 19 u.

Wanneer het lichaam niet meer wil en het hart, ondanks alles, trekt en trilt, begint het « andere » stil en traag te wenken en brengt het de ziel aan het denken.

Wanneer de wereld is verkrompen tot een zetel, de stappen onzeker worden, vermoeid en toch vermetel, wil de ziel zich warmen aan het licht en wenkt het « andere » voor een laatste biecht.

Nu kan ik vrij doorheen het « andere » reizen, ontdaan van 's werelds pijn en eisen, met dank voor hen die om mij heen waren, mag ik nu in stilte hun geluk bewaren.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel