

Daar moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
en wij, aan Vaderskant geborgen
ontwaken van verdriet en pijn.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ALFRED MANSSENS

geboren te La Louvière op 30 juli 1928 en schielijk
overleden te Zegelsem op 7 november 1987,
gesterkt door de H. Olie in extremis
en de Pauselijke Zegen.

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, ik ben gevangen
in mijn onvermogen. Hebt Gij mijn naam geschreven
in uw hand? Zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in Uw land, mag ik nog
eenmaal zien met nieuwe ogen? Spreek Gij het woord
dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt
in Uw Vrede. (zang uitvaartliturgie).

Een zaterdag zoals velen, maar voor Alfred was het
de aankomst bij de Heer. Daarmee zullen we Alfred
missen in Zegelsem, ook in het Rusthuis waar hij
graag zijn diensten aanbood. De dankbare herinnering
zal voortleven bij de Eerwaarde Zusters en de inwonenden.

Als mens vragen wij ons af, waarom moet alles zo rap
gaan. God alleen doorpeilt de diepe gevoelens van
de ziel en weet wat er in een mens omgaat.

Hoe dikwijls beoordelen we mensen niet verkeerd.
Moge God die hem beter kent dan wij, rust en vrede
geven.

Wat we echter zeker weten in geloof is, dat Jezus gezegd
heeft "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven".
"Wie in Mij geloof zal leven".

Alfred geloofde in de Heer. In dit deemoedig gelovig
vertrouwen op Gods oneindige barmhartige liefde,
ligt de troost voor allen, voor familieleden en vrienden.

Wij bewaren hem in onze herinnering en wij noemen
hem in ons gebed.

Aan alle vrienden, bijzonder de inwonenden in het
rusthuis Sint-Ursmarus, personeel, en Eerwaarde
Zusters, dank voor uw genegenheid en vriendschap.
Dierbare kinderen, familieleden en allen die mij
genegen waren dank voor alles en blijft mij gedenken
in uw gebed bij de Heer.

Jezus omwille van uw lijden en doodstrijd,
ontferm U over ons.

Maria, Moeder van Smarten, bid voor ons.

De families MANSSENS - COESSENS danken u voor
de blijken van deelneming en uw gebed in hun rouw.

De namis wordt opgedragen op zondag
6 december 1987 om 9.30 u.