

Geloofd zij Jezus-Christus !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Arthur Hector MANSSENS

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA VAN DER LINDEN

geboren te St.-Blasius-Boekel op 4 december 1903
en godvruchtig overleden te Zottegem op 31 maart
1969, gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Blasius en van
het Pauselijk Missiewerk der Voortplanting van
het Geloof.

« De rechtvaardigen zullen eeuwig leven en bij de
Heer is hun loon. »
(Wijsheid 5,16)

Hoe troostend zijn deze woorden uit de bijbel. Ze
zijn toepasselijk op de dierbare overledene. Als
rechtvaardig christenmens gaf hij aan God wat
God toekomt, trouw als hij was aan zijn godsdien-
stige en kerkelijke plichten... En aan zijn naaste
wat hem toekomt : eerlijk in de omgang, werkzaam
voor zijn gezin en dienstvaardig waar hij hulp kon
bieden.

Sinds enkele jaren kon Hector genieten van een
wilverdiende rust midden de genegenheid van zijn
goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Te
vroeg nog werd hij uit hun midden weggenomen
want spijs de vele zorgen van de zijnen heeft
menselijke hulp niet mogen baten. Alleen O. L.
Heer blijft dan nog onze toevlucht en hoop. Ge-
sterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk, die hij met vroomheid ontving, en
door ons gebed moge de dierbare overledene nu
genieten van de eeuwige Paasvreugde.

Dierbare echtgenote, ons afscheid valt u zwaar.
We hielden veel van elkaar. Uw groot geloof zal
u een steun zijn in deze beproeving.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, houdt mijn
gedachtenis in eer en zorgt goed voor moeder. Ik
dank u om uw vele zorgen en liefde.

Dierbare zusters, broers, verwanten en huisgenoot-
helper, hebt eveneens dank om uw genegenheid
en gebed.

Dierbare neef-priester, gedenk me in uw H. Mis.

Aan allen, ook aan mijn vrienden en geburen,
vaartwel in dit leven en tot weerziens bij onze
aller hemelse Vader.

H. Maria, Koningin van de hemel, bid voor ons !

†

**Uw gebed voor hem die ons zo dier-
baar was, is een ware troost voor
ons. Hiervoor danken U :**

**de families Manssens, Van Der Linden,
Coppens en De Ronne.**

Utg. Paul Galle-Manssens, Steenhuize