

De vrede van de ziel in het uur van de dood, is
het begin van de beloning van de rechtvaardige.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Edmond, Omer Manssens

Oud Gemeenteraadslid

geboren te Elst de 24 Juni 1879 en aldaar
godvruchtig overleden de 24 Maart 1964.

Gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H.Kerk.

De dierbare overledene zag het einde van zijn
leven tegemoet zonder vrees, maar met een kalmte
die voor hen die sterven gaan de kostbaarste genade
is, en voor hen die blijven de zoetste vertroosting.

ST. AUGUSTINUS.

Hij die geen rust kende is nu ter ruste gegaan.
Wat hij sprak was waarheid en rechtschapenheid;
een krachtige ziel die geen omwegen kende en wier
leuze was; goed doen en laten zeggen. ST. HIER.

Hij was een Godvrezend man; behandelde nie-
mand met misprijzen; was goed voor zijn evenmens;
dacht niemand kwaad toe en bewees gaarne dienst.
Zijn nagedachtenis zal bij de mensen in ere blijven.

Dierbare Familie, Gods H. Wil zij gezegend, zowel
in de beproeving als in het geluk der schone jaren
die wij samen doorbrachten; hebt dank om uw
liefde en zorgen voor mij; weest ijverig in het goede
bemint elkander en Gods zegen zal over u blijven;
wilt mij echter in uw gebeden gedenken.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Mw Marin MANSENS-V.D. MOORTEL, kinderen en kleinkinderen;
Mw René V.AUDENHAEGE-MANSENS kinderen en kleinkinderen;
Mw Hector MANSENS-V.D. MERGEL, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Marcel MANSENS-GYSELINCK kinderen en
kleinzoon;

De familie MANSENS;

De familie VAN OORTEGHEM;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr.ik. Portois Schorisse.