

De wijzer wijst elk uur en tijd  
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt  
te sterven ! Wees dus voorbereid,  
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MIJNHEER**

## **ERNEST MANSSENS**

zoon van wijlen

**KAMIEL en MARIE VAN DE MERGEL**

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 17 augustus 1894  
en schielijk overleden te Elst op 31 januari 1967.

**Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918**

---

Wanneer deze dierbare overledene in de late  
vooravond opgeruimd terug naar huis toe wan-  
delde, wie zou er toen gedacht hebben hem  
nooit meer terug te zien ?

De goede God is soms wonderbaar en ver  
verheven boven het kleine spel der mensen. Nie-  
mand kan de wegen verleggen, welke God trekt  
vóór de voeten van zijn dienaren. Laten we dus  
ootmoedig het hoofd buigen en bidden : « Onze  
Vader..... Uw wil geschiede »?

De dood komt als een dief in de nacht en  
op het uur dat men er minst aan denkt ; daar-  
om, wees bereid om elk ogenblik rekenschap  
te geven.

Dierbare familie ik dank u voor uw steun en  
trouwe genegenheid ; troost u met de gedachte  
aan ons eeuwig wederzien : Bidden we dan voor  
elkaar en met elkaar in vurig gebed.

R. I. P.



De families MANSSENS, VAN DE MERGEL en  
LOTERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken  
van kristelijke deelneming en  
DANKEN U.

---

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst