

« Het geloof bouwde kathedralen, de liefde hospitalen.

Zonder hoop zouden we op een kerkhof dwalen ».



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## **Ernest, Jan-Baptist MANSSENS**

**echtgenoot van Mevr. Julia CRUYPELINCK,**

geboren te Elst op 3 november 1913 en  
godvruchtig overleden in het A.Z.

te Gent op 7 november 1980,

gesterkt door de HH. Sakramenten van  
de zieken.

Strijder 1940-1945 — Vereremerkt met  
verscheidene eretekens.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

In de morgen van de eerste vrijdag van de dode maand is zijn sterk hart stilgevalen. Aan alle menselijk leven komt een einde en het sterkste gestel moet eenmaal buigen voor de dood. Hij was een man uit één stuk, een trouwe echtgenoot, door ieder geacht om zijn diepe rechtschapenheid en hartelijke, gemeende belangstelling voor alle leven en bewegen binnen- en buitenhuis.

Na jarenlange zware mijnarbeid in donkere schachten ondermijnde een ongeneeslijke kwaal geleidelijk aan zijn krachten, maar

Jan-Baptist droeg manmoedig zijn kruis, de Heer achterna. En intussen wortelde zich dieper in de bodem van zijn hart, de boom van ons kristelijk geloof en van zijn Mariaal vertrouwen voor O.-L.-Vrouw van Lourdes.

Hij ruste zacht, die uit de donkere nacht, de mensen licht en warmte bracht. Maak Gij nu Heer, dat na dees aardse nacht het eeuwig licht voor hem mag schijnen.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen, gij waart het die doorheen pijn en smart mij leef- en draagkracht schonkt. Moe gepijnd en moe geleden, zijt U bezorgd om mij gebleven, thuis en meermaals in het A.Z.

Zoekt uw sterkte ondereen, met de familieleden, trouwe vrienden en makkers.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

De families MANSSENS, CRUYPELINCK,  
VAN DE MERGEL, VAN DEN DAELE,  
**danken U zeer oprecht voor uw blijken  
van medeleven in hun rouw.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel