

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bidden.
Mach.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EUDORE MANSSENS

weduwnaar van Mevrouw
NATHALIE VANLIERDE

geboren te Everbeek, den 22 September 1875 en er
overleden den 16 September 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
en van den Pauselijken Zegen « in articulo mortis »

Hij was een goed en oprecht christen, rechtzinnig, god-
vreezend, en verwijderd van het kwaad,

Vlijtig aan het werk en tot de laatste dagen voor zijn
dood over alle kleinigheden bezorgd, wist hij zijn taak
met een zeldzame nauwgezetheid ten uitvoer te brengen.

O Heer, wees mijner gedachtig en vergeet niet wat ik
gedaan heb om uw plechtigheden op te luisteren, opdat
ik eeuwig wone in uw heilige tegenwoordigheid.

Bemide Broeders, Zusters en Bloedverwanten, mijn
uur is gekomen, God roept mij en ik moet u verlaten. Dat
ook hier Zijn wil geschiede.

Al wat ik u nog te vragen heb is een vurig gebed tot
lafenis mijner ziel. Ik bedank u voor uw genegenheid en
goede zorgen, God zal het u vergelden. Ik zeg u allen
vaarwel en tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk

Jezus, Maria, Jozef. 300 d. afl.
7 J. en 7 q. afl.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
7 J. en 7 q. afl.

Druk, Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

MANSSENS en VANLIERDE