

Voor mij is de dood een gewin.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Gabrielle Manssens

Weduwe van Mijnheer Leander PARDAENS en
echtgenote van Mijnheer Philemon TURTELBOOM

Geboren te St. Antelinks de 12 februari 1890 en
godvruchtig overleden te St. Lievens-Esse de 21
oktober 1957 gesterkt door de H. Sacramenten der
Stervendenden.

Vergeet ze niet, die heel haar leven,
is God en plicht getrouw gebleven;
Die man en kind, die maag en vriend
tot voorbeeld heeft en troost gediend;
Die moe gewrocht, en moe geleden,
een beter land is ingetreden,
alwaar zij u,- vergeet ze niet
en bidt voor haar, eens wederziet!

Het leven van ieder mens is een wisseling van
goede en kwade dagen. Het leven van een moeder
bloeit open in het offer, en de kracht om te offeren
heeft zij geput in haar diep overtuigd kristelijk
geloof en trouwe plichtsvervulling. Zo was zij een
levend voorbeeld voor haar kinderen.

Dierbare echtgenoot, thans verlaat ik dit tranen-
dal voor een beter leven bij de Heer. Geliefde kin-
deren en kleinkinderen, blijft trouw aan de ver-
maningen en wijze lessen die ik U gaf en vergeet
me niet in uw gebeden. Mijn schoonzuster, de
Heergewijid, gedenk mij in uw offerleven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Uitg. R. DE VOS, koster, St. Lievens-Esse

Mijnheer Philemon TURTELBOOM; haar echtgenoot.
Mijnheer en Mevrouw Albert COPPENS-PARDAENS en kinde-
ren; haar kinderen en kleinkinderen.
Mijnheer en Mevrouw Robert LAUWERYS-PARDAENS en
kinderen; haar kinderen en kleinkinderen.

De familiën MANSENS, TURTELBOOM, PARDAENS,
VAN TITTELBOOM en WYNENDAELE.

Diep getroffen door de blijken van genegenheid
en deelneming in hun rouw,

B E D A N K E N .